

Iris van den Heuvel

De afstammeling van een ziener *Samen met geesten opzoek naar het verleden*



Samenvatting

Een normaal leven leiden is lastig als je beste vriend een geest is. Katie weet dat maar al te goed. Na een typisch geestenakkevietje komt ze terecht in een huis voor probleemjongeren. Hier ontmoet ze onder anderen de vurige Riley en de meesterdief Tess. Katie probeert zich bezig te houden met normale dingen zoals school en alles wat daarbij komt kijken. Bovennatuurlijke zaken dringen zich echter aan haar op. Tegen beter weten in besluit ze een geest te helpen in ruil voor informatie over haar eigen verleden. Ze zal haar nieuwe vrienden hard nodig hebben. Niet alleen de geheimen uit haar verleden, maar ook de gevaren beginnen zich langzaam maar zeker te openbaren...

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Iris van den Heuvel:

'Vertel onze gast maar dat hij daar mag gaan zitten en vertel hem dat hij op moet schieten, ik heb niet de hele dag de tijd.'

Ze glimlachte en knikte veel betekend naar de lucht naast Katie. Eline had niet door dat ze totaal de verkeerde kant op knikte, maar ze bedoelde het waarschijnlijk goed. Katie legde haar hand op de autodeur en hielp Cam naar binnen.

'Onze gast zit op z'n plek,' zei Katie ter bevestiging tegen Eline.

Eline staarde even naar de achterbank, maar schoof daarna de stoel naar achteren zodat Katie kon gaan zitten. Ze stapte zelf aan de bestuurderskant in en startte de auto.

'Gordels om,' zei ze, terwijl ze Katie haar kant op keek. Vervolgens keek ze in haar achteruitkijkspiegel. Katie hoefde niet naar achteren te kijken om te weten dat Cam er zat. Cam was namelijk door de hele auto heen te horen. Hij zeurde over de hoeveelheid beenruimte die hij gekregen had. Eline onderbrak hem midden in zijn pleidooi: 'Dat geldt ook voor jou, gordel om!'

Cam stopte met brommen en keek Eline sceptisch aan. Deze had zich alweer omgedraaid en reed de parkeerplaats af. Katie kon het niet laten om in de zijspiegel naar Cam te gluren. Hij had zijn benen opgetrokken en zat zowel met zijn kont als zijn voeten op de achterbank. Hij probeerde zo comfortabel mogelijk te zitten, maar slaagde er nauwelijks in. Katie moest moeite doen om haar lach in te houden, wat haar een dodelijke blik van Cam opleverde. Ze wees zo subtiel mogelijk, zodat Eline het niet zou opmerken, naar haar gordel. Cam maakte als antwoord een geluid dat tussen een geïrriteerde zucht en een grom inzat.

'Ik ben een geest, Ik ben dóód, een gordel is wel een van m'n minst grote problemen op aarde. Ik denk dat Eline zal flippen zodra ze de gordel ziet bewegen. De deur openhouden, zogenaamd naar me kijken, het is allemaal toneelspel. Ze heeft je dossier gelezen.'

Wilt u meer lezen:

U kunt het boek bestellen bij <https://www.boekscout.nl> bij de webwinkel onder de categorie fantasie.